

PSYCHIATRIE CAFÉ CENTRUM

Vrijdag 31 januari 2020

Iedere laatste vrijdag van de maand is iedereen die zich op enigerlei wijze betrokken voelt bij de psychiatrie van harte welkom in Buurthuis De Boomspijker, aan de Rechtboomssloot 52, Amsterdam, voor het Psychiatrie Café Centrum. Naast informatie, discussie en ontmoeting is er een thema.

Luisteren naar je lichaam!



Annemieke Romeijn vertelt over spiritualiteit en psychiatrie. Annemieke is predikant geweest maar uit de kerk gestapt. Ze

heeft zich omgeschoold tot craniosacraal therapeut. Kijk vooral alvast op (www.jelijkenjeleven.nl)

Onze vrienden van de Regenbooggroep zullen een eenvoudige doch voedzame maaltijd verzorgen. Voor €3,- kunt U mee komen eten tussen 17.45-18.30 uur. Laat het, *da's echt nodig!* wel even van tevoren weten (uiterlijk donderdag 30 januari) door te bellen of mailen met reserveringenbureau Punt Uit via 020-5317639 of ikdoemee@deregenboog.org. Het programma begint om ongeveer 19.00 uur.

Het Psychiatrie Café Centrum wordt mogelijk gemaakt door



Samen met

DOCK

Cl^{*}ëntenbelang**
AMSTERDAM

SCIP